

## IK DROOMDE

Ik droomde dat ik erudiet was  
dat mijn woorden altijd evenwichtig waren  
en dat men mij begreep

dat ik mild was en weloverwogen met  
keurige woorden kon uitleggen  
hoe het nu verder moest met de wereld

dat ik er verzorgd uitzag  
zodat iedereen kon zeggen  
wat ziet ze er toch verzorgd uit en altijd

dat ik nooit boos was  
en al mijn verdriet kon laten bezinken  
in het eeuwige meer van gelatenheid

dat ik kon loslaten waar ik geen vat op had  
en klaar stond voor iedereen  
die mij misschien wel eens nodig kon hebben

*Met dank aan iedereen die in de afgelopen jaren mijn column in dit tijdschrift heeft  
gevolgd. Trijntje de Wit, [www.pictoschrijver.nl](http://www.pictoschrijver.nl)*



REACTIES? MAIL VIA [CONTACT@PICTOSCHRIJVER.NL](mailto:CONTACT@PICTOSCHRIJVER.NL) OF [TRIJNTJE@LEZENMOETJEDOEN.NL](mailto:TRIJNTJE@LEZENMOETJEDOEN.NL)