

DE SPIEGEL VAN NEREGB  
OVER LEZEN, LEREN EN FANTASEREN

**De Spiegel van Neregeb (Engels: Mirror of Erised) is een magisch voorwerp uit 'Harry Potter en de Steen der Wijzen', het eerste deel van de Harry Potter-boekenreeks van de Britse schrijfster J.K. Rowling. De Spiegel toont kennis noch waarheid, maar laat de persoon die erin kijkt alleen zien wat hij of zij het meest begeert. Veel mensen zijn reeds weggekwaaid voor de Spiegel, betoverd door wat ze zagen. Anderen werden krankzinnig omdat ze niet wisten of wat ze zagen al dan niet mogelijk was (bron: Wikipedia).**

Ron, de vriend van Harry Potter kijkt in de spiegel van Neregeb en ziet daarin zijn grote droom uitkomen: hoe hij als held de zwerkbacup verovert. Als Harry voor de eerste keer in deze spiegel kijkt ziet hij zijn ouders. Wat zou hij ze graag in werkelijkheid kunnen zien. Boven de spiegel staat de spreuk *'Neregeb jiz taw ra amneiz nesnem tawt einno otki'*. Of, andersom gelezen: *'Ik toon niet wat mensen zien maar wat zij begeren'*.

De spiegel van Neregeb - begeren - speelt een belangrijke rol in het boek *'De steen der wijzen'*. Alleen wie met goede bedoelingen in de spiegel kijkt kan de steen der wijzen bemachtigen volgens professor Perkamentus.

'Wat zijn goede bedoelingen?', vraagt Karlien als we dit hoofdstuk samen aan het lezen zijn. Ik probeer uit te leggen dat dat iets is wat voor *iedereen* goed is en niet alleen voor jezelf. 'Ron wil zelf de held zijn en Harry wil zijn ouders terug. Zijn dat goede bedoelingen?' Karlien denkt na.

'Als je te lang in de spiegel kijkt ga je fantaseren', zegt ze opeens. 'Dan ga je fantaseren dat je een held bent of dat je ouders terugkomen. Dan word je verdrietig, net als Harry, want hij wil nog een keer in de spiegel kijken, maar hij weet ook dat dat niet goed is als hij zijn ouders alleen voor zichzelf wil terughebben.'

Om een lang verhaal tot column te schrijven kan ik u nu melden dat de spiegel van Neregeb een ijkpunt is geworden in het leven van Karlien. Ooit wilde ze een beroemde filmster worden, met de nadruk op beroemd. Via de spiegel van Neregeb heeft zij geleerd om alleen dát wat redelijk is te wensen. Zij weet zich nu een gewaardeerde actrice in de plaatselijke toneelvereniging voor mensen met een verstandelijke beperking.

Inmiddels is ze, na 15 jaar verkering, getrouwd met Bert. Bert, met zijn lange rijzige gestalte, spreekt met keurige zichzelf herhalende zinnen en werkt op de sociale werkplaats.

Bert heeft moeite met lezen, maar kan veel beter klokkijken dan Karlien. Samen reizen ze met de trein. Hij weet hoe laat en zij weet waarheen.

Ooit wilde Karlien kinderen krijgen, moeder worden. De spiegel van Neregeb hielp haar deze kinderwens te zien in het licht van de goede bedoelingen. Ze begreep dat je niet voor een kindje kunt zorgen als je zelf begeleiding nodig hebt. Dat zou niet goed zijn voor het kindje. Toen ze dat beseft heeft ze nooit meer in de spiegel van Neregeb gekeken, nooit meer over kinderen gefantaseerd.

En Bert, die het altijd met haar eens is, is dat ook nu weer. Bert wil eigenlijk maar één ding: Karlien gelukkig maken. En dat gaat hem goed af. Hij duldt de foto's van Harry Potter in hun huis, maar zal zelf nooit naar een Harry Potter-film kijken. Net als ik overigens. Bert en ik houden niet van eng.

### Spiegel van Neregeb



www.pictoschrijver.nl